

Vi tager ansvar for vores velfærd

11.–12. maj 2023

Aalborg Kongres & Kultur Center



Torsdag den 11. maj 2023

Programmet opdateres løbende, næste gang i starten af marts

10.00 Velkomst og åbning af konferencen

Christina Krzyrosiak Hansen, formand, KL's Sundheds- og Ældreudvalg

Ulrik Wilbek, formand, KL's Socialudvalg

Konferencens ordstyrer: Lene Johansen, journalist

10.20 Tema: Velfærd i balance

Den velfærd, vi har vænnet os til gennem mange år, er ikke længere holdbar. Vi står overfor svære prioriteringer og nye balancer, helt nye måder at levere velfærd på og et langt sejt træk med at implementere nødvendige reformer i bund

10.20 Vi skal genfinde omsorgen

Har de sidste årtiers vedholdende fokus på styringsmæssig tænkning, svækket vores fokus på kerneopgaven? Og har omsorgen for trange kår i vores velfærdssamfund. Det mener formand for Etisk Råd, Leif Vestergaard, at der kunne være noget om. Han mener også, at det har omkostninger, vi ikke kan overse. For omsorgen er noget af det, der betyder allermost for borgerne og ikke mindst for motivationen hos personalet. Den udvikling kan ikke vendes med et snuptag, men den kan måske vendes med politisk vilje.

Leif Vestergaard, formand for Etisk Råd

10.45 Fra giftig gæld til bæredygtig velfærd

Når politikerne lover mere end de kan holde på velfærdsstatens vegne, skaber det pres og frustration i alle led. For borgmesteren og udvalgsformanden, som skal få en balkjole ud af halvanden meter stof. For chefen, som skal holde budgettet og undgå klager. For medarbejderen, som skal foretage (for) svære prioriteringer i mødet med borgeren. Og for borgeren, som forventede en Tesla men fik en udbrændt Skoda. Og det gode spørgsmål bliver så; hvad er vejen ud af giftig gæld og overbudspolitik?

Susanne Ekman, lektor ved Institut for mennesker og teknologi, RUC

11.10 1. nominerede til KL's Forebyggelsespris 2023

11.15 Pause

Besøg standene

11.40 TEMA: Kommunerne skal frisættes – fra hvad og til hvem?

Kommunerne skal frisættes! Det har vi efterspurgt i mange år, og nu står det i regeringsprogrammet. Men hvad betyder frisættelse egentlig? Det findes der mange forskellige svar på. I denne temablok sætter vi frisættelse til debat og spørger, hvad vi har brug for at blive frisat fra og for at opnå hvad?

11.40 Konkurrencestatens svanesang?

Ideen om konkurrencestaten er en måde at beskrive den overlevelsestrategi, som voksede frem i starten af 1980'erne. En periode, hvor Danmark ligesom nu befandt sig i et krydspres af kriser. Strategien om at skabe vækst gennem effektivisering af produktionen og af velfærdssystemet blev en stor succes. Men nu befinder vi os igen en situation, hvor kurverne knækker, hvis vi fortsætter, som vi plejer. Alle tegn på opbrud og nybrud er til stede. Men hvorfor og hvad peger de frem imod?
Ove Kaj Pedersen, professor emeritus, CBS

12.00 Regeringens visioner for frisættelse

Regeringsgrundlaget præsenterer frisættelse som en nøglestrategi for at finde frem til en mere bæredygtig måde at skabe velfærd for borgerne på. Og ældreplejen står forrest. *Mette Kierkgaard, ældreminister*

12.15 Frisættelse til debat

Mette Kierkgaard, ældreminister, og KL

12.35 2. og 3. nominerede til KL's Forebyggelsespris 2023

12.45 Frokost

13.45 Break out: Visioner for fremtidens velfærd

Politisk forsamlingshus om sundhed og forebyggelse

Politikere fra Christiansborg og kommunerne drøfter visionerne for fremtidens sundhedsområde

Politisk forsamlingshus om socialområdet

Politikere fra Christiansborg og kommunerne drøfter visionerne for fremtidens socialområde

Politisk forsamlingshus om ældreområdet

Politikere fra Christiansborg og kommunerne drøfter visionerne for fremtidens ældreområde

Hvad kræver frisættelse?

Break out for ikke-kommunalpolitikere

Regeringen ønsker at gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie og grundlæggende forandre den måde, velfærden i dag styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på. Hvad stiller det af nye krav til ledelse og medarbejdere, samspillet i styringskæde og med samarbejdspartner som fx ældreråd, handikapråd m.v. Hvilke muligheder og dilemmaer giver frisættelse til udviklingen af fremtidens ældre- og socialområde?

14.45 Pause

Besøg standene

15.10 Break out: Temamøder

Se nærmere beskrivelse af temamøderne til sidst i programmet

1. Tiårsplanen for psykiatrien og hjælpen der udeblev – hvordan omstiller vi socialpsykiatrien til fremtiden?
2. Mødet med mennesker på kanten – hvordan løfter vi i flok?
3. Små, faste teams i ældreplejen – hvordan?
4. Hvordan behandler vi kronisk sygdom, når vi alle om lidt er kronisk syge?
5. Børn og unges sundhed og trivsel – er der grænser for kommunens ansvar?
6. 2 mio. plus: hvad ved vi om de dyreste indsatser på socialområdet?
7. Samspillet mellem politikere, embedsmænd og medier
8. Afskaf al overflødig dokumentation?

16.10 Gå-pause

16.15 Tema: KL-debatten – Fremtidens velfærd til debat

Høje og stadig stigende forventninger til velfærd, mangel på arbejdskraft og for få penge. Det er vilkårene for fremtidens velfærd, og det er vi alle sammen nødt til at tage bestik af. Men hvordan tænker forskellige aktører, at fremtidens velfærd skal prioriteres? Hvad skal kommunerne stå for, og hvad skal borgere og de civile fællesskaber selv tage ansvar for? Og hvad betyder det bydende prioriteringsbehov for, hvordan man udfylder sin rolle som er politiker, NGO, fagperson osv.?

17.10 Tak for i dag

19.30 Aftenarrangement – middag og underholdning

Fredag den 12. maj 2023

08.45 Morgensang

Kolind Balladeband

09.00 Tema: Hvad driver unges mistrivsel?

Vi ser en stor stigning i, hvor mange som mistrives mentalt i hele befolkningen, men i særdeleshed blandt børn og unge. Men hvorfor? Det er næppe en udvikling, som kan forklares via enkle og afgrænsede faktorer. Tendensen er global, faktorerne mange og løsningerne er nok heller ikke at finde i form enkle greb.

09.00 Set fra de unges perspektiv

Hvordan ser den mistrivsel, vi alle sammen taler om, ud fra de unges eget perspektiv?

TBA

09.10 Hvad ved vi om unges mistrivsel?

Statistik efter statistik beretter om stigende mistrivsel blandt unge. Men hvordan kan vi forstå unges trivsel, mistrivsel og udsathed i dag? I dette oplæg vil Anne Görlich en af forfatterne bag bogen: "Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering – om ny udsathed i ungdomslivet" stille skarpt på spørgsmålet om, hvordan samfundsmæssige rammesætninger bidrager til at producere mistrivsel blandt unge. Hvilke fortællinger gemmer sig bag den stigende mistrivsel og hvilke løsninger kalder den på?

Anne Görlich, lektor, Center for Ungdomsforskning

09.35 Dialog med salen

Anne Görlich, lektor, Center for Ungdomsforskning m.fl.

09.45 Unges trivsel – hvad kan kommunerne gøre

Kommunerne har daglig kontakt med børn og unge i trivsel, i mistrivsel og med psykiske vanskeligheder. De kommunale indsatser spænder bredt på trivselsområdet, og derfor skal der kigges på tværs af indsatser og den faglige viden.

KL

09.55 Uddeling af KL's Forebyggelsespris

10.05 Pause

Besøg standene

10.30 Tema: Sådan går vi i kødet på de vilde problemer!

Vilde problemer er karakteriseret ved, at de er komplekse og løses ikke ved de greb, vi traditionelt griber til. Flere kommissioner og udvalg arbejder i disse måneder på, hvad vi kan gøre for at sikre nye løsninger på velfærdssamfundets vilde problemer. Og på lokalt plan finder organisationer sammen med kommuner og frivillige for sammen at gå nye veje for at løse det der er svært.

10.30 Robusthedskommissionen

Robusthedskommissionen skal komme med anbefalinger til hvordan vi i en tid med massive rekrutteringsudfordringer i sundhedsvæsenet kan finde både mere personale og mere tid til kerneopgaven

Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen og formand for Robusthedskommissionen



10.40 Hvordan sikrer vi en bæredygtig udvikling af socialområdet?

Udgiftspresset på det sociale område forudsætter vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder i kommunerne. Regeringen og KL aftalte derfor i Økonomaftalen for 2022 at nedsætte et ekspertudvalg, som skal tage et kig på socialområdets udfordringer med friske øjne og komme med anbefalinger til en bæredygtig udvikling af området.

Torben Trancæs, Forskningsdirektør ved VIVE og formand for ekspertudvalget på socialområdet

11.00 Sådan går vi i kødet på de vilde problemer!

Eksempel fra praksis

11.15 Hvad har jeg lært i kommunerne?

Nina Smith har som formand for reformkommissionen været på feltarbejde i Velfærdsdanmark og kan både stille en diagnose og en kur på, hvordan vi kan gå i kødet på de vilde problemer.

Nina Smith, professor, økonomisk institut, Aarhus Universitet og formand for reformkommissionen

11.35 Mental sundhed og psykedeliske stoffer – er vi på vej mod et paradigmeskifte?

Adskillige tal og grafer med udgangspunkt i nutiden kan gøre os klogere på, hvad der venter i fremtiden. Fremtiden er dog hverken lineær eller forudsigelig. Engang brugte vi bønner og igler som kur til alskens infektionssygdomme, men så kom penicillin ind fra højre. Og måske er der igen en såkaldt game-changer på vej – denne gang på psykiatriske område. Siden årtusindskiftet har støt voksende antal studier og forsøg i psykedeliske stoffers virkning på tilstande som depression, angst, OCD, PTSD og misbrug vist lovende resultater. Og måske viserne studierne en ny vej for forebyggelse og behandling af psykiske lidelser, der vil påvirke såvel psykiatrien som den kommunale socialpsykiatri, misbrugsbehandling og palliative indsats. Og måske også vores forståelse af psyken i det hele taget. David Erritzøe tager os med rejsen med udgangspunkt i forskningen på Imperial College London, hvor han leder verdens første center for psykedelisk forskning.

David Erritzøe, Ph.D. Clinical Director i Centre for Psychedelic Research ved Imperial College, London

12.00 Farvel og tak for i dag

Information om temamøder

Temamøde 1

Tiårsplanen for psykiatrien og hjælpen der udeblev – hvordan omstiller vi socialpsykiatrien til fremtiden?

Kommunerne har i årevis efterlyst et løft til både drift og udvikling af den kommunale socialpsykiatri, senest i forbindelse med 10-årsplanen for psykiatrien. Og behovet er stort. På temamødet sættes fokus på hvilken udvikling på psykiatriområdet, som kommunerne kigger ind i i årene, der kommer, og der gives bud på hvilke løsninger, kommunerne kan forfølge.

Mød:

- *Mette Lindgaard, partner*

Temamøde 2

Mødet med mennesker på kanten – hvordan løfter vi i flok?

Flere unge ledige kæmper med psykisk mistrivsel og for det kommunale system kan det være vanskeligt at tilrettelægge en indsats, der matcher deres behov. I projekt 'Reconnect' afprøves og evalueres en integreret uddannelses-, beskæftigelses-, og psykosocial indsats målrettet unge (18-29 år) med tegn på psykisk mistrivsel. Med afsæt i Reconnect som case sættes fokus på, hvordan vi i kommunerne på tværs af fagområder kan løfte i flok, så flere unge får uddannelse og job.

Mød:

- *Olga S. Struve, Adjunkt ved Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole og*
- *Rune Vammen Lesner, Seniorforsker ved VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.*

Temamøde 3

Små, faste teams i ældreplejen – hvordan?

Flere kommuner arbejder på at omlægge ældreplejen i mindre, faste teams. Vi sætter fokus på forskellige modeller for selvstyrende teams. Kom med og bliv inspireret til, hvordan I kan arbejde med selvstyrende teams i jeres kommune.

Mød bl.a.

- *Pia Kürstein Kjellberg, projektchef i Vive*

Temamøde 4

Hvordan behandler vi kronisk sygdom, når vi alle om lidt er kronisk syge?

Hvis nutiden er nådesløs, så er fremtiden ubarmhjertig. Flere og flere danskere lever med en kronisk sygdom, og arbejdskraftudfordringen er massiv. Så hvordan skaber vi gode forløb for de mange af os, som har eller får en kronisk sygdom? Det har KL, Gigtforeningen og Hjerteforeningen lavet et fælles bud på.

Mød bl.a.

- *Repræsentant for KL's sundheds- og ældreudvalg*
- *Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen*
- *Repræsentant for Gigtforeningen*
- *Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører (S)*
- *Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører (SF)*

Temamøde 5

Børn og unges sundhed og trivsel – er der grænser for kommunens ansvar?

Sundhedsplejen er vigtig både som universel indsats til alle børnefamilier og som særlig indsats til sårbare familier. Men hvor går grænsen for kommunens ansvar for børn og unges trivsel? Sammen med eksperter og politikere drøfter vi denne problemstilling, hvor I vil få stof til eftertanke for indsatsen i egen kommune.

Mød bl.a.

- Bjørn Holstein, Professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed
- Annemette Høgedal, Specialkonsulent, Center for Digital Sundhed, Sundhedsstyrelsen

Temamøde 6

2 mio. plus: hvad ved vi om de dyreste indsatser på socialområdet?

Fokus for temamødet er resultaterne fra en analyse lavet af Komponent og KL, der belyser, hvad der kendetegner de borgere, der modtager tilbud, der koster mere end 2 mio. kr. årligt. Få viden om hvilke borgere der modtager de dyreste botilbud og inspiration til handling i egen kommune.

Mød:

- Maibritt Kuszon, chefkonsulent i Komponent

Temamøde 7

Samspillet mellem kommunal- politikere, embedsmænd og medier

Transformationspresset i velfærdens kommunale maskinrum er massivt. Og det er en rigtig god grund til at sætte samspillet mellem politikere, embedsmænd og medier på dagsordenen. For hvis ikke det samspil er toptunet, bliver det svært handle relevant og tilstrækkeligt på behovet for nye løsninger og omstilling og for prioritering og forventningsafstemning. Men hvordan ser kommunalpolitikere på velfærdens fremtid? Hvordan står det til med samspillet i kommunerne? Og hvordan understøtter vi det bedst muligt fremadrettet?

Temamøde 8

Afskaf al overflødig dokumentation?

Der har været højaktuelt fokus på afbureaukratisering og forenkling af dokumentationsopgaver på ældreområdet. Vi tager fat i fire centrale og dilemmafyldte perspektiver på formålet med dokumentation; retssikkerhed, patientsikkerhed og kvalitetsstandard, et værktøj til samarbejde og tværfaglighed samt kilde til forbedringsarbejde og politisk prioritering. På temamødet giver vi input til politisk drøftelse af, hvordan vi kan balancere disse.

KL
Weidekampsgade 10
2300 København S

+45 3370 3370
kl@kl.dk
www.kl.dk

 @kommunerne

Produktion: Kommuneforlaget A/S
Design: e-Types
Illustration: WordClouds

KL